

## «Χριστός γεννάται, δοξάσατε!»

Νικολάου Γ. Ξεξάκη

Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Γ' Αντιπροέδρου του Φ.Σ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Ο Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της αγίας Τριάδας, εκδηλώνοντας την άπειρη αγάπη και την ανέκφραστη συγκατάβασή Του, «*τὸ ἀταπεινῶτον αὐτοῦ ὕψος ἀταπεινῶτως ταπεινώσας*», κατά τον άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ενώ είναι τέλειος Θεός γίνεται και τέλειος άνθρωπος για να προσφέρει στον άνθρωπο τη σωτηρία.

Ο Θεός Λόγος «*ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν*», όπως σημειώνει ο Μέγας Αθανάσιος. Το γεγονός της ενανθρώπισης του Θεού Λόγου είναι αφενός ασύλληπτο και απερινόητο, αφετέρου ευλογημένο και σωτήριο. Η εορτή των Χριστουγέννων απευθύνει προσκλητήριο προς τον άνθρωπο να έλθει κοντά στον γεννηθέντα Χριστό, για να νοιώσει την ευλογία και τη θαλπωρή Του. Επισημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνος, αλλά έχει συνάνθρωπο, βοηθό, συμπαραστάτη, οδηγό, άγρυπνο φρουρό τον Δημιουργό του, ο οποίος «*πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν*» (Α' τιμ. 2,4). Προτρέπει τον άνθρωπο να εγκαταλείψει την αυτόνομη πορεία του, στηριζόμενος στις προσωπικές του δυνάμεις. Χαρακτηριστική, άλλωστε, είναι η επισήμανση του Χριστού: «*χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν*» (Ιω. 15,5). Ο άνθρωπος, σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία, επιτυγχάνει την «*καλὴν ἀλλοίωσιν*», την πνευματική προκοπή, έχοντας, παράλληλα με τις δικές του δυνάμεις, τη βοήθεια και ευλογία του Θεού.

Βασική προς τούτο προϋπόθεση είναι η ακλόνητη πίστη στον πανάγαθο και παντοδύναμο Θεό, η οποία αποτελεί το κλειδί, για να βιώσουμε το θαυμαστό γεγονός των Χριστουγέννων όχι απλά ως κοσμικό γεγονός, αλλά με το αληθινό νόημά του, το πνευματικό και υπαρξιακό. Μόνον ο άνθρωπος, ο οποίος νοσταλγεί με πόθο να εγκαταστήσει στην άδολη καρδιά του τον γεννηθέντα Χριστό αναγεννάται, αναπλάσσεται και λαμπρύνεται· γεμίζει πραγματικά και ουσιαστικά από χαρά, γαλήνη, αισιοδοξία, ελπίδα, ταπεινοφροσύνη, υπομονή, τόλμη, δύναμη, αποφασιστικότητα, ασφάλεια· πορεύεται τον δρόμο της αρετής, της υπευθυνότητας, της συνέπειας, του καθήκοντος, της εν Χριστώ και κατά Χριστόν ζωής· οραματίζεται μια κοινωνία ανθρώπινη, ειρηνική και δημιουργική, μακριά από την ανθρώπινη απαξίωση, την αλλαζονική συμπεριφορά, το άγχος, την εγκληματικότητα, τη διαφθορά και γενικά την πολύπλευρη κρίση.

Βιώνοντας το πνευματικό νόημα των Χριστουγέννων και φωτιζόμενοι από το ανέσπερο φως του υπερφυσού αυτού γεγονότος αναφωνούμε τον αγγελικό ύμνο: «*Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία*».

Καλά Χριστούγεννα,

Χρόνια πολλά με ακλόνητη υγεία, πολύκαρπα, αγλαόκαρπα, ειρηνικά και ελπιδοφόρα.