



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Π.Ο.Α.Ε.Α.

12 Οκτωβρίου 1944- 12 Οκτωβρίου 2024

Ογδόντα χρόνια από την Απελευθέρωση της Αθήνας. -

Ογδόντα χρόνια από την Απελευθέρωση της Πατρίδας μας από την Τριπλή Φασιστική Κατοχή.

Η 12^η Οκτωβρίου είναι η ημερομηνία-ορόσημο και μια μεγάλη επέτειος που πρέπει να τιμάται όσο και οι Εθνικές μας Εορτές. Αυτή τη σημαδιακή ημερομηνία-ορόσημο, ο Λαός της Αθήνας με πρωτοπόρο την Ελληνική Νεολαία, άνδρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια, ξεχύθηκαν στους δρόμους της Πρωτεύουσας αμέσως μετά τη φυγή των Ναζιστικών Στρατευμάτων, κρατώντας από ένα λουλούδι στο χέρι για να γιορτάσουν την απελευθέρωση και να βροντοφωνάξουν: «Ζήτω η Ελεύθερη Ελλάδα μας», «Ζήτω η Εθνική μας Αντίσταση», «Ζήτω ο Αγώνας μας για τη Χιλιόκριβη τη Λευτεριά».

Το σύνθημα της ηρωικής ΕΠΟΝ «Πολεμάμε και τραγουδάμε» μετουσιώθηκε σε τραγούδι Λευτεριάς, ξαναβροντοφωνάξαμε ελεύθεροι τον Εθνικό μας Ύμνο, «Τον Ύμνο εις την Ελευθερία», προσμένοντας τα καλύτερα λεύτερα χρόνια που έρχονταν.

Αν και τα γεγονότα που ακολούθησαν την Απελευθέρωση, και ο Εμφύλιος Πόλεμος, διέψευσαν αυτές τις προσδοκίες και τους πόθους για μια ζωή ελεύθερη, ειρηνική, με δημοκρατία και ευημερία, και ανέκοψαν για μια πενταετία την ορμή και τη διάθεση του Λαού και της Νεολαίας, θα σταθούμε σ' αυτή την ημερομηνία και στη σπουδαιότητά της. Για να τονίσουμε με έμφαση τον Αγώνα του Ελληνικού Λαού για τη Λευτεριά, τη δίψα για ειρήνη και δημοκρατία, το πάθος της Νεολαίας για ένα καλύτερα και ελπιδοφόρο μέλλον, σ' ένα κόσμο προόδου, ειρηνικό και κοινωνικά δίκαιο.

Με άλλα λόγια, γιατί στην ουσία έτσι συμπυκνώνουμε και τιμάμε με τον καλύτερο τρόπο το Μεγαλειώδες Έπος της Εθνικής μας Αντίστασης.

Σαν Π.Ο.Α.Ε.Α. τιμάμε όλες τις Αντιστασιακές Οργανώσεις, που πολέμησαν τον Κατακτητή και όλους εκείνους που θυσιάστηκαν για την αποτίναξη του ναζιστικού ζυγού, για τη Λευτεριά της Πατρίδας μας.

Οφείλουμε όμως να τονίσουμε ότι η λαοθάλασσα που γέμισε τους δρόμους της Ελεύθερης Αθήνας στην συντριπτική πλειοψηφία της ήταν μέλη και φίλοι του ΕΑΜ, και της ΕΠΟΝ.

Η δίψα για μια Ελεύθερη και Ειρηνική εξέλιξη των πραγμάτων σε μια Δημοκρατική Ελλάδα, είχε οικοδομηθεί και σφυρηλατηθεί μέσα από τους αγώνες, τις μάχες και τις διαδηλώσεις, μέσα από την ένοπλη πάλη, μέσα από το Αντάρτικο που μεγαλούργησε, ιδίως στις Ελληνικές απάτητες βουνοκορφές, και στην ουσία πολύ πριν την 12^η Οκτωβρίου 1944, μεγάλο μέρος της Ελληνικής Επικράτειας, είχε ήδη απελευθερωθεί.

Εκεί όπου ο ΕΛΑΣ είχε απελευθερώσει και έλεγχε τις περιοχές, είχαν αναπτυχθεί πολλές και πολυποίκιλες δραστηριότητες. Λειτουργούσαν σχολεία, υπήρχε μεγάλη άνθηση στις τέχνες και σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες, υπήρχε ασφάλεια του πληθυσμού, προστασία της σοδειάς, αναπτύχθηκαν συμμετοχικοί, δημοκρατικοί

θεσμοί, λειτουργίες για την απονομή δικαιοσύνης, και μεγάλη λαϊκή συμμετοχή στις αποφάσεις.

Διενεργήθηκαν ελεύθερες εκλογές για την εκλογή Εθνοσυνέλευσης (Βουλής) που συνεδρίασε στις Κορυσκάδες Ευρυτανίας τον Μάιο του 1944, και εξέλεξε την Π.Ε.Ε.Α. (Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης) την ονομαζόμενη και «Κυβέρνηση του Βουνού». Για πρώτη φορά σ' αυτές τις εκλογές ψήφισαν γυναίκες, και αυτό το κατόρθωμα επιτεύχθηκε από την κύρια Οργάνωση της Εθνικής Αντίστασης το ΕΑΜ ΕΛΑΣ, μοναδικό επίτευγμα σε όλη την Κατεχόμενη Ευρώπη, κάτω από τη μύτη του Κατακτητή.

Οι αποφάσεις της Εθνοσυνέλευσης των Κορυσκάδων που αποτυπώνονται στην Διακήρυξη διαπνέονται από το πνεύμα Ελευθερίας και Δημοκρατίας, που διαπερνούσε όλα τα λαϊκά στρώματα που συμμετείχαν στην Εθνική Αντίσταση, και αυτή η Εθνοσυνέλευση είναι ισάξια με την Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, εξ' ου και η επιγραφή στο Δημοτικό Σχολείο των Κορυσκάδων που συνεδρίαζαν οι Εθνοσύμβουλοι : «ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 1821 ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ 1944».

Άσχετα από την εξέλιξη των γεγονότων αυτές οι παρακαταθήκες του Έπους της Εθνικής μας Αντίστασης πρέπει να μας εμπνέουν και να μας κινητοποιούν εις το διηνεκές, σ' ένα διαρκή αγώνα για την υπεράσπιση της Ελευθερίας, της Ειρήνης, της Δημοκρατίας και της Κοινωνικής Προκοπής, για τις Ανθρωπιστικές Αξίες που πρέπει να μας διακατέχουν.

Για το Διαρκή μας Αγώνα για την προάσπιση της εδαφικής μας ακεραιότητας, αλλά παράλληλα και για τους αγώνες μας ενάντια στις πολεμικές συρράξεις, ενάντια στους πολέμους που εξελίσσονται σήμερα στη γειτονιά μας, και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, ενάντια στην τρομοκρατία των ακραίων τύπου Χαμάς και Χεσμπολάχ, αλλά ενάντια και στη Γενοκτονία του Παλαιστινιακού Λαού στη Λωρίδα της Γάζας, και σε μια εν εξελίξει αιματηρή σύγκρουση στο Λίβανο με χιλιάδες αθώα θύματα.

Πριν κλείσω αυτό το σημείωμα θέλω να τονίσω πόσο ομαλά και ειρηνικά κύλησαν τα πράγματα, στην Αθήνα, από τις 12 Οκτωβρίου 1944 μέχρι και τις 18 Οκτωβρίου 1944 που αφίχθηκε η Ελληνική Κυβέρνηση και όλοι θα θυμηθούμε τη φωτογραφία από την έπαρση της Ελληνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, με τιμητικό άγημα δίπλα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό τους Αντάρτες του ΕΛΑΣ.

Δυστυχώς τα γεγονότα που ακολούθησαν, διέψευσαν αυτό το μικρό ειρηνικό διάλειμμα ελευθερίας, αλλά επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό μας ότι αν θέλουμε και ομονοήσουμε μπορούμε να μεγαλοουργήσουμε.

Τέλος εμείς οι νεότεροι αποτιόντας φόρο τιμής στους Ηρωικούς μας Προγόνους και στο Μεγαλειώδες Έπος της Εθνικής μας Αντίστασης, πρέπει να δώσουμε την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε τον Αγώνα μας για την Καταβολή των Πολεμικών Επανορθώσεων και Οφειλών της Γερμανίας προς την Πατρίδα μας και το Λαό μας, και για την επιστροφή των Ληλατημένων από τους Ναζί Αρχαιολογικών μας Θησαυρών. Γιατί δεν ξεχνάμε τις θυσίες και τα ολοκαυτώματα. Γιατί τα Εγκλήματα Πολέμου **πρέπει** να τιμωρούνται. Μαζί με την Υπόσχεση ότι ο Αγώνας για Ελευθερία, για Δημοκρατία, και Κοινωνική Δικαιοσύνη είναι διαρκής και ότι δεν θα επιτρέψουμε να κυριαρχήσει η Ακροδεξιά στις Χώρες της Ευρώπης και στη Χώρα μας, γιατί δυστυχώς ο εφησυχασμός και η ανοχή στην Ακροδεξιά κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου επέτρεψαν στα φαινόμενα του Φασισμού του Μουσολίνι και του Ναζισμού του Χίτλερ να κυριαρχήσουν και να αιματοκυλήσουν την Ανθρωπότητα.

ΖΗΤΩ Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ