

**«1959-1963 ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ»
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΡΩΔΟΤΟΣ**

Οκτώβρης 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Περίπου 500 νέες και νέοι το φθινόπωρο του 1959 εισάγονται στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αρχίζουν σπουδές και εν πολλοίς τις ολοκληρώνουν την πρώτη τετραετία / πενταετία της δεκαετίας του '60. Σε μία περίοδο μεταβατική, αντιφατική, με συμβολισμούς, αλλαγές, ανατροπές, προσδοκίες, διαψεύσεις, αναμονές. Τότε που σημειώνεται (κάποια) ύφεση στις επιπτώσεις του Εμφυλίου. Τότε που διαμορφώνεται βαθμιαία διεκδικητικό πνεύμα με στόχο να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι συναφείς ελευθερίες τόσο σε ευρύτερο πλαίσιο όσο και στο επίπεδο του αναγεννώμενου φοιτητικού κινήματος.

Ανάμεσα στους συγκεκριμένους πρωτοετείς υφίστανται κοινωνικοπολιτικές διαφορές, εισοδηματικές διαστρωματώσεις, διαφορετικές γεωγραφικές προελεύσεις, αποκλίνουσες επιλογές, ποικίλα ενδιαφέροντα. Παρά ταύτα διατηρείται ακμαίο πνεύμα συλλογικότητας, αλληλεγγύης, συντροφικότητας κι αλληλοσεβασμού. Συγκροτούν ένα πολυφωνικό σύνολο και μετέχουν συνειδητά στις δραστηριότητες του έτους, αλλά και της Σχολής.

Τα πρώτα επαγγελματικά βήματα, αλλά και οι περαιτέρω εξειδικευμένες σπουδές επιχειρούνται το μεν όταν σημειώνεται η ανωμαλία της Αποστασίας, το δε όταν καταλύεται το έστω χωλό δημοκρατικό πολίτευμα. Αρκετοί από τους πλέον τέως συμφοιτητές κάνουν αισθητή την παρουσία τους στα γεγονότα της εποχής. Πρόκειται για μια σειρά τότε νέων επιστημόνων / επαγγελματιών, οι οποίοι καταλείπουν ευκρινές, ευανάγνωστο και πάντως διακριτό αποτύπωμα, ενώ αναδεικνύονται και στον επαγγελματικό στίβο με ασυνήθεις επιδόσεις.

Έτσι, κάποια στιγμή μια αρχική ιδέα γεννιέται σε φιλική συζήτηση που έχουν δύο από εμάς. Η ιδέα είναι απλή έως και αφοπλιστική: Από τη διαδρομή των εξήντα και πλέον χρόνων που έχουν περάσει από την εισαγωγή στη Σχολή έως τη

σημερινή περίοδο, ποιες αναμνήσεις κρατάμε; Σε ποια συμπεράσματα κι αποτιμήσεις καταλήγουμε; Πόσο συμβάλαμε στις εξελίξεις; Κι έτσι αποφασίσαμε ως ολιγομελής ομάδα πρωτοβουλίας να εισηγηθούμε να αναδιφήσουμε στο παρελθόν, η δε αναδίφηση αυτή και η συναφής αποτίμηση να λάβει τη μορφή ατομικών κειμένων «με ελεύθερο θέμα» ή μάλλον «με ελεύθερα θέματα» και τα κείμενα να συγκροτήσουν μια έκδοση: Αυτήν που κρατάτε στα χέρια σας. Περιέχει εν ολίγοις τις καταθέσεις όσων αποδέχθηκαν την πρόσκληση της παρέας / επιτροπής πρωτοβουλίας, η οποία ανέλαβε την ευθύνη / το βάρος ν' απευθυνθεί σε όσους παραμένουν προσβάσιμοι, τότε συμφοιτητές μας.

Πρόθυμα ανταποκρίθηκαν είκοσι οκτώ. Ενδεχομένως θα ήταν δυνατό να εμφανιστούν περισσότεροι. Πάντως, έστω και τυχαία, το σύνολο θα μπορούσε να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό από αρκετές απόψεις. Όλοι βέβαια διαθέτουν νομική παιδεία.

Η έκδοση συγκροτείται από κείμενα των:

Τίτου Ιω. Αθανασιάδη, Στέφανου Γαβρά, Νίκου Γερακάρη, Στάθη Γιώτα, Ιωάννη Δαβίλλα, Σταύρου Δήμα, Φιλίππου Δωρή, Βασίλη Κ. Δωροβίνη, Τζένης Καλαμαρά – Φωτοπούλου, Πέννης Κάρτσωνα – Τσίλα, Κώστα Κατσούδα, Ρωμύλου Κεδικόγλου, Δημοσθένη Κονάρη, Βασίλη Κούση, Φώτη Κρεμμύδα, Δημητρίου Κυριτσάκη, Γιούλικας Κ. Κωτσοβόλου – Masry, Σωτήρη Λύτρα, Μάρης Π. Μαυρομιχάλη, Λίντας Παπαγαλάνη – Καλαφάτη, Στυλιανού Γ. Παπανδρεόπουλου, Φώνης Παπαρρηγοπούλου – Σκορίνη, Γιώργου Πουλάκου, Θεμιστοκλή Κ. Σκούρα, Παναγιώτη Σολδάτου, Γιάννη Τζαννετάκου, Μάκη Ν. Φωκά, Γιώργου Φώσκολου.

Ο τόμος που περιέχει τα κείμενα των ως άνω συγγραφέων εκδόθηκε από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ (2024), με εικόνα εξωφύλλου Ηλία Δελλόγλου, και φέρει τον τίτλο «1959-1963 ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ / ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ».